

Utbildningen hade många sökande och det var hård konkurrens. Det gällde att inte sticka ut för mycket. Jean Marc höll sig dock inom gränserna för vad han behövde och inte behövde göra för att inte bli utsparkad. Han tänkte inte bli en matematisk konstnär som drar linjalraka streck och bara beräknar mått. Det tyckte han att arkitekter kunde göra bra utan hans hjälp.

Han ville istället rita på fri hand och med hjälp av ögonmått och händer.

– Jag vill vara min egen, menar Jean Marc.

EN AV HANS VERKLIGA favoritbilder är en bild på hans flickvän där hon ser ut som en glamourös vamp från 1950 talet.

– Den kommer jag endast att visa under min januari utställning i Köpenhamn.

JEAN MARC ÄR DESSUTOM aktuell med andra fotoutställningar, fyra i Köpenhamn och två i Paris. Den första Köpenhamnutställningen pågår till den 13 december på Galleri Steves box and Scivor som följs av den andra utställningen på Fotografiskt center i Köpenhamn den 20 november till hur länge han vill. Utställning nummer tre kan man gå och se mellan den 2 januari och den 30 januari på Kul café; den sista utställningen är på en av Christianias restauranger, Spices löppen. och kommer att kunna ses under hela februari.

UTSTÄLLNINGARNA I PARIS startar på Galleri Cugne détang, 102 Rue de Charonne, som ligger i 11:e arrondissementet, den 15 december- 30 december. Utställning nummer två kan man hitta på Parlamentet i ett speciell rum som är inrett till att ha utställningar i. Rummet heter Salong lucie faure, 126 Rue de L'Université 75007, där över 80 konstnärer ställer ut två av sina verk. Utställningen pågår 9 - 30 december.

feminina

funderingar
av Annmari Asker

*I kungens stora slotts stora stora stora kök,
det finns en liten liten liten piga.*

Hon alltid har så brått

för där är så mycket stök.

Och jämt skall hon för alla vackert niga.

Och bannor utav alla hon måste ta emot.

Ty jämt är hennes näsa så rysligt svart av sot.

Och tidigast av alla hon stiger ur sin säng.

Och sen går hela dagen lång uti ett rysligt fläng.

För först ska kungens krona hon göra riktigt fin.

Hon gnider den med putset Blanka-Lätta.

Och sen på huvudknoppen av drottning Sura-Min

ska lockperuken riktigt rätt hon sätta.

Och sen går hon och väcker prinsessan Ädelknopp.

Och tittar noga efter att snällt hon stiger opp.

Och sedan under dagen hon har ett rysligt sjä

att lära allra, allra minsta lilla prinsen gå.

Och hon får skura trappor och hon får tvätta golv.

Och hon får bära slask och ved och vatten.

Hon kommer ej i säng, förrän klockan slagit tolv.

Och då så får hon ligga bredvid katten.

Men hon är aldrig lessen fast det är mycket knog.

hur än det går i livet så klarar hon sig nog.

Ty, se hon går och sjunger så glatt vad än hon gör

för kungens lilla piga har ett strålande humör!

Denna sång sjöng jag en gång solo på en skolavslutning. Jag kan den faktiskt fortfarande utantill. Jag vet inte vem som har skrivit eller tonsatt denna sång – men hade jag dessa personer här, skulle jag slå dom mycket hårt i huvudet. Något mer kvinnoförnedrande och klassnedsättande kan man väl knappast tänka sig?

Ty – sätt er in i denna lilla pigas liv, kära läsare! Hon ska upp i ottan och kommer inte i säng förrän vid midnatt. Hon är lågstatusarnas lågstatus, hunsad och trampad på av alla. Det är tunga lyft, det är farliga lösningsmedel (Blanka-Lätta är alla gånger inte nåt bästa miljöval). Troligen har lilla pigan arbetsskador att vänta. Dels i knäna efter allt nigande och dels i ryggen på grund av den ergonomiskt undermåliga sovplatsen. Undrar just vad hon har i

lön? Nån liten usel veckopeng på sin höjd.

Låt oss hjälpa lilla pigan. Hon kan ju linte gå här och niga hela livet för en liten usel veckopeng. Hon måste få ett bättre liv. Hon måste höja sin status. Hon måste studera och förverkliga sig själv!

Om man riktigt lusläser visan, så är lilla pigan både arbetsam, glad, tålig och diplomatisk. Hon är kärnfrisk. Hon har en klar pedagogisk talang, hon är musikalisk och hon är barnkär och allmänt intresserad av människor. Alltså – vad ska hon satsa på?

Om hon skulle bli förskollärare? Antag att lillpigagan tar sig igenom en tre-årig högskoleutbildning med studielån och allt, och sen (högst eventuellt) får ett jobb? Vad är det som väntar henne? Jo, tidigt uppe för att öppna på dagis, tunga lyft av vrenskande, sparkande barn, lyssna på trötta, jagade, gnälliga föräldrar, städa efter barnen, torka deras snoriga näsor för en lön på 12-13 000 i månaden.

Det verkar ju inte bli så mycket bättre.

Det är klart att alla barn kommer att älska lilla pigan, det är klart att hon gör en rent fantastisk pedagogisk insats för det växande släktet. Men ska hon verkligen satsa tre år och massor med pengar för att EVENTUELLT få detta jobb, som visserligen är oerhört viktigt, men också oerhört uselt betalt. Nej, vi ska unna henne nåt bättre.

Sjuksköterska, kanske? Njaa, säger lilla pigan, som har tagit reda på hur det är, det är samma usla lön efter tre års utbildning med samma höga studielån. Tunga lyft och obekvämt arbetstid även här. Naturligtvis skulle hon som sjuksköterska få god användning av sitt glada humör och sitt människointresse. Men ändå... Nej, vi letar vidare.

Psykolog kunde kanske vara något? Lilla pigan tar reda på att här är möjligheten att få jobb näst intill omöjlig och att hon efter 4 1/2 års universitetsstudier får en månadslön på 16 000 kr. Det låter ju bra, men studielånen blir skyhöga efter så många års pluggande, säger lilla pigan bekymrat. Statusen blir kanske något högre, men månadslönen blir väldigt låg efter det att man betalat av studielånet. Och katten vet om man kan sova på nätterna, det här är ett jobb som man tar med sig hem och grubblar över framför TV:n.

Ja, det senare gäller ju också för förskolläraren och sjuksköterskan. Och dom har ju varken lön eller status.

Barnbibliotekarie? Det vore väl trevligt ändå. Kanske lite lugnare (Lilla pigan brukar i smyg låna böcker i det stora, stora slottsbiblioteket och läsa i skenet av ett stearinljus, innan hon somnar.)

Lilla pigan uppsöker närmaste bibliotek och frågar ut en bibliotekarie. Det är tunga lyft även här, omtalar den vänliga damen. Böcker är rysligt tungt. Dessutom får man springa runt och leta efter böckerna, nerför trapporna i magasinet, och sånt tar minsann både på knän, armbågar och rygg. Det är stressiga pass i informationsdisken och det är övertid, som man aldrig hinner ta ut. Studietiden är lång, först är det universitetsstudier och sen ska man gå på bibliotekshögskolan också. Ingångslön är ungefär som förskollärarens och sjuksköterskans. Möjligheter att få jobb är mycket små.

Med en suck lägger kungens lilla piga sig ner bredvid katten och somnar. Hon bestämmer sig för att stanna där hon är. Hon har ju mat och husrum och relativt bekymmersfritt.

Och den lilla veckopeng hon har, nagas i alla fall inte i kanten av några studielån.

ANDERS JOHANSSON

Leg. tandläkare

Tandhygienist ANN JOHANSSON

Döbelnsgatan 9
291 31 Kristianstad
Telefon 044 - 21 60 60



Typsnittsarnas Prepress AB

0451-700 27

